

Adres: Studiecentrum Nijmegen. Postbus 6870, 6503 GJ Nijmegen
Telefoon 024-3612000 Mailadres nijmegen@ou.nl
E-mailadres secretariaat ValC-hof: cwvalchhof@hotmail.com
Website: www.valc-hof.nl
Contributie betalen aan F.G.J. Timmermans te Malden op IBANummer NL20ABNA0512331308



April 2014

Opggericht op 27 november 2001

Om de leden van ValC-hof snel en doeltreffend te informeren over voor hen belangrijke zaken, sturen wij éénmaal per maand via e-mail een nieuwsbrief.
Om deze informatievoorziening goed te laten lopen is het belangrijk dat wij van iedereen het juiste e-mailadres hebben. Veranderingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ValC-hof: cwvalchhof@hotmail.com

Van de voorzitter

Hieronder een gedicht over schuldgevoel van de hand van Martinus Nijhoff. Hij werd geboren op 20 april 1894 in Den Haag en overleed in diezelfde stad op 26 januari 1953. Het taalgebruik van Nijhoff lijkt op de spreektaal en hij schreef ook vaak op een subtiele toon. Daardoor komt zijn werk op de hedendaagse lezer veel moderner over dan een groot deel van de andere poëzie uit zijn tijd. Eén van de bekendste gedichten van Nijhoff is 'De soldaat die Jezus kruisigde'. In dit sonnet vertelt de soldaat dat hij sinds de kruisiging gekweld wordt door een enorm schuldgevoel. Het is één van de mooiste en indringendste gedichten die in het Nederlands over de kruisiging van Jezus zijn geschreven. Laten wij niemand, geen enkele bevolkingsgroep, “kruisigen”.

De soldaat die Jezus kruisigde

*Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.*

*Ik wroong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.*

*Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram -
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,*

*En antwoord als de mensen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'*

Facebookpagina

Wilt u helemaal up-to-date blijven wat betreft de nieuwtjes van de OU over Cultuurwetenschappen, houdt dan de facebookpagina 'Open Universiteit Cultuurwetenschappen' in de gaten!

Literatuurgroep

Onder leiding van de promovendus Alex Rutten hebben we dit studiejaar de literatuurclub weer opgestart. Hij wil de periode 1900-1940 onder de loep nemen omdat hij daar het meeste van weet. Ieder jaar wordt dan een thema gekozen waarbinnen we dan ongeveer drie boeken lezen. Voor het aankomende jaar is het thema: *bestsellers en vrouwenemancipatie aan het begin van de 20e eeuw*. Alex Rutten wil dan met de deelnemers o.a. lezen: *Herinneringen van een onafhankelijke vrouw* (1915) van Ada Gerlo (pseud. van Annie Salomons) en *De opstandigen* (1925) van Jo van Ammers-Küller.

Voor de derde bijeenkomst lezen we *Doolhof* van Agnes Maas- van der Moer. Voor de vierde bijeenkomst, op 15 mei, heeft Alex een spreker, Laurent Ham, uitgenodigd die aan het eind van het jaar gaat promoveren op een aantal werken uit deze periode. Voor deze bijeenkomst lezen we *Een coquette vrouw* van Carry van Bruggen. Er komt ook nog een vijfde bijeenkomst, waarin we *Voor de poort* van Top Naeff bespreken. Zodra de datum bekend is, wordt deze ook in de nieuwsbrief vermeld. En u kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site.

U kunt zich nog steeds aanmelden!

Filosoferen onder deskundige leiding

Inmiddels hebben we met onze begeleider, Herman Simissen, zeven data gepland waarop we bijeen komen. We gaan van John Rawls *Theory of Justice* bespreken. Iedere bijeenkomst komt een deel van dit boek aan bod.

We zijn gestart op vrijdag 6 september. Als u nog belangstelling heeft, laat het ons door middel van een mailtje aan cwvalchhof@hotmail.com dan even weten. Dan nemen we contact met u op. Dat u de eerste bijeenkomsten gemist heeft, hoeft geen probleem te zijn!

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 25 april.

CW-debat lezing: Marcel Proust als filosoof

Jeroen Vanheste, 17 april 2014, 19.00 in studiecentrum Nijmegen, zaal 1.15

De verteller in Marcel Prousts monumentale roman *Op zoek naar de Verloren Tijd* onderzoekt universele menselijke emoties als liefde, ambitie en jaloezie door met subliem psychologisch inzicht de karakters van Marcel, Swann, Albertine, Odette, Charlus en tal van andere personages te ontleden. Daarbij betoont Proust zich een vertolker van het filosofische idealisme door te laten zien hoezeer wij niet in de wereld leven, maar in ons hoofd. De filosofische oriëntatie van Proust is te vergelijken met het perspectivisme van Nietzsche, maar impliceert beslist geen relativisme of subjectivisme: want de kunst en literatuur maken het volgens Proust mogelijk om tegelijk het zuiver particuliere en het universeel menselijke uit te drukken. Niet voor niets wordt gezegd dat je als lezer van Proust herhaaldelijk passages

tegenkomt waarbij je uitroept: 'Dat ben ik! Dat ben ik!'

In deze lezing gaat Jeroen Vanheste in op de filosofische betekenis van het werk van Proust. De lezing telt mee voor CW-debat (4 studie-uren).

Jaarlijkse filmavond op woensdag 25 juni

Op woensdagavond 25 juni kijken we de film *All Quiet on the Western Front* (1979).

Dit is een latere verfilming van de bestseller "Im Westen nichts neues" (1929) van Erich Maria Remarque.

Prof. dr. Erica van Boven zal een inleiding verzorgen bij de film, waarin ze ingaat op het boek, zijn bestsellerstatus en de twee verfilmingen: de eerste uit 1930, en de tweede uit 1979, die we gaan bekijken. Van Boven zal aandacht besteden aan het fenomeen 'bestseller' en zal ook kort ingaan op andere romans over de Eerste Wereldoorlog (die geïnspireerd zijn op het boek van Remarque).

(Een en ander past natuurlijk bij de herdenking van 100 jaar WOI... Daarom hebben we het gekozen.)

Alex en Erica adviseren om het boek van Remarque vooraf te lezen, dat maakt de verfilming nl. een stuk interessanter! Een zeer aanbevolen 'leestip' dus. De Duitstalige versie is dit jaar ter gelegenheid van de herdenking opnieuw verschenen in een goedkope paperback / hardcover bij Kiepenheuer & Witsch (KiWi). De Nederlandse vertaling van Annie Salomons, getiteld "Van het Westelijk Front geen nieuws", is eind vorig jaar opnieuw in druk verschenen bij Bijleveld.

De kosten voor deelname bedragen € 12,50. Informatie over de aanmeldprocedure volgt in de nieuwsbrief of in een separate mail. En is natuurlijk tzt ook te vinden op onze site!

Jaaropening op 27 september

Op zaterdag 27 september openen we het nieuwe studiejaar in museum Bronbeek te Arnhem. Onze mentor, Jeroen Vanheste vertelt ons de nieuwtjes betreffende de OU en vervolgens houdt Caroline Drieënhuizen een lezing die verband houdt met Bronbeek. Zodra we weten wat het precieze onderwerp wordt, kunt u dit lezen in de nieuwsbrief of op onze site. Onze geestelijke bagage wordt aangevuld middels de lezing en de rondleiding door Bronbeek maar ook onze maag wordt niet vergeten, we gaan genieten van de echte Indische spekkoek en een originele niet te versmaden Indische lunch. Voor info over de spreker kun je googelen op haar naam. U kunt zich aanmelden door genoemd bedrag over te maken op rekening NL20ABNA0512331308 van onze penningmeester Fred Timmermans.

Leden betalen € 15,= en niet-leden €20,=. **Vergeet niet uw museumkaart mee te nemen!**

Programma Jaaropening

10.30 – 11.00 Ontvangst met koffie en spekkoek

11.00 – 11.30 jaaropening door Jeroen, gevolgd door koffie

11.30 - 12.30 Lezing

12.30 – 13.30 Indische lunch

13.30 - 15.00 Rondleiding

Borrel als er plaats is in het restaurant en voor eigen rekening

Oproep

Onze huidige penningmeester is aftredend met ingang van dit studiejaar. Ook is hij niet herkiesbaar. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. En ook mensen die interesse hebben om algemeen bestuurslid te worden, mogen zich melden. Weet u iemand laat het ons weten, zelf melden mag ook!

Van de penningmeester: Contributie ValC-hof

De contributieregeling van ValC-hof, alles even op een rij.

Het verenigingsjaar loopt, gelijk met het studiejaar, van 1 augustus tot en met 31 juli. En daarom geldt dat voor de contributie ook.

Voor het verenigingsjaar 2013-2014 bedraagt de contributie € 15, - Voor nieuwe leden die zich na 31 januari aanmelden geldt een welkomstregeling. Zij zijn dat tweede semester gratis lid en hoeven pas vanaf 1 augustus daaropvolgend, te betalen.

Wij kennen geen halve of deelcontributies; voor 1 februari lid worden kost € 15, - en daarna geldt de welkomstregeling voor nieuwe leden. Dat houdt in dat u in het verleden nog niet eerder lid van onze vereniging bent geweest.

Tot slot vraag ik iedereen die graag lid wil blijven en de contributie voor 2013-2014 nog niet heeft voldaan, € 15 te storten op IBANummer NL20ABNA051.23.31.308 van de penningmeester, F. G. J. Timmermans te Malden

Bestuur ValC-hof

Voorzitter Anita Huisman
Penningmeester Fred Timmermans
Secretariaat
Nieuwsbrief Elma Nelissen

anitahuisman@hotmail.com
akkefredtim@hetnet.nl
cwvalchhof@hotmail.com
elmanelissen@hotmail.com

Bestuursleden
Eddy Thewis
Ben Spraakman

eddythewis@home.nl
b.spraakman@chello.nl

Agenda 2014

Donderdag 17 april	Lezing over Marcel Prousts <i>Op zoek naar de verloren tijd</i>
Vrijdag 25 april	Filosofen onder de leiding van Herman Simissen
Donderdag 15 mei	Literatuurclub met als gast Laurent Ham
Woensdag 25 juni	Literaire filmavond met Erica van Boven
Zaterdag 27 september	Jaaropening in Bronbeek